

Lands end - Camaret – Biscaya
2009-07-22 → 2009-08-01

Efter en lite blåsig segling över Engelska kanalen anländer vi till Frankrike, Camaret. Solen skiner, ett riktigt charmigt ställe med gott vin! Kan det vara så här!!



Båtätar-klippor i Camaret som hälsar en välkommen till Frankrike.



Nu var det dags att kontakta släkten där hemma. Sen att man kan kombinera skyppande med Franks gott vin är inte fel. Totalt spenderade vi säkert 3timmar på detta fik. Även hemsidan skulle putsas upp.



Från Camaret bär det av till Bénodet och passerar Raz de Sein, en udde med massa ström. Strömmen är 6 knop och vänder väldigt fort. Vi hade knappt 20 nm till Raz de Sein och behövde vara där plus/minus 15 min vid slackvatten. Krävs lite planering för att lyckas! 😊

Det gick bra för oss endast 1,5knop medström.



Efter en fin segling till Benodent är det dags att slappa lite igen. Vi gör som vanligt och försöker bli förstådda på turistinformationen. Men det är lite jobbigt då de endast pratar franska, Tobbe för plocka fram sina sovande franskakunskaper.



Helena vet var det finns fina stränder. Så här spenderar fransöserna sin semester. Det är nästan varmt i vattnet också hela 19grader. Vi testar att ligga på stranden en stund men blir rastlösa efter en 1,5 timmar.



Vi han även att handla lite efter stranden. Vilken affär sen, fransmännen vet hur det skall vara. Vi handlade på oss ordentligt med ost, man vet ju inte när man träffar på en liknanden ost hylla igen.

Vi lämnar Benodent och Frankrike bakom oss den 28 juli. Fören pekar mot Spanien närmare bestämt Gijon som ligger en bit in på spanska nordvästkusten. Väder utsikterna ser bra ut men det är inte mycket vind som är spått.



Det är faktiskt en delfin fena



Efter liten stund fick vi en hel flock runt båten som simmade med oss i ca 30 minuter. Mycket trevligt på en annars väldigt händelselös segling. Detta är en så kallad "Common dolphin"



Lagom tills vi kommer fram till Spanien, Gijon så kommer regnet och blåsten.
Resan var i stort sätt händelselös förutom delfinerna.



Mer om Gijon och Spanien kommer det i nästa bildspel.



Simma lugnt tills vi ses nästa gång.
Torbjörn & Helena